



In het noorden van Oekraïne, nabij de Poolse grens, ligt het “vergeten” dorp Oles’k. Het leven in Oles’k en omgeving wordt gekenmerkt door bittere armoede, verwaarlozing, alcoholverslaving en uitzichtloosheid. Zonder ingrijpen van buitenaf zal de kinderen uit Oles’k hetzelfde lot treffen als hun voorouders: Een armoedig en een aan alcohol verslaafd bestaan, zonder uitzicht of hoop...

Wij hopen, wanneer de coronamaatregelen het toelaten, in juni 2021 weer met een groep personen naar Oles’k te gaan. Wij proberen daar het verschil te maken door, vanuit onze christelijke achtergrond, hulp te bieden aan de allerarmsten. Onze reis en een deel van de kosten betalen we zelf maar voor de hulp is meer geld nodig. Ook u kunt een bijdrage leveren door bij ons uw olieballen voor dit jaar te bestellen! Doe dit wel **uiterlijk op zondag 27 december!**

Lever onderstaande schema ingevuld in bij één van ons óf mail deze naar oleskoekraine@gmail.com óf app een foto hiervan naar 06 25 47 02 27 (telefonisch doorgeven op dit nummer mag ook) en kom op **30 december tussen 17.00 en 20.00 uur** óf op **31 december tussen 10.00 en 18.00 uur** uw olieballen en/of kniepertjes met **contant geld - op gepaste afstand** - afhalen aan de **IJselstraat 13** of laat ze voor **€ 3,00 extra** in Assen door ons bezorgen.

Naam: _____

Telefoonnummer: _____

Bezorgen? Dan adres: _____

€

Voorkeursdatum ophalen/bezorgen 30 december 31 december

Olieballen

	Aantal	Bedrag
Naturel (10 voor € 7,-)*		€
Rozijn (10 voor € 7,50)*		€
Appel/Rozijn (10 voor € 8,50)*		€

Knieperties

	Aantal	Bedrag
Knieperties (10 voor € 2,50)*		€

* Graag bestellen per 10 of een veelvoud van 10!

Totaal

€

Check voor meer informatie of donatie de website www.believeinolesk.nl