



HART EN HANDEN
voor een vergeten dorp

www.believeinolesk.nl | info@believeinolesk.nl



Oles'k, een vergeten dorp

1400 km verderop ligt in het noorden van Oekraïne, nabij de Poolse grens, het 'vergeten dorp' Oles'k. Het leven in het dorp wordt gekenmerkt door bittere armoede, verwaarlozing, alcoholverslaving en uitzichtloosheid.

Bezoek onze website



Het werk van Believe in Oles'k

Met stichting Believe in Oles'k doorbreken we de vicieuze cirkel van verwaarlozing en alcoholisme in Oles'k. Dit doen we door de jongeren en kinderen uit het dorp op te vangen in het nieuw opgeleverde multifunctioneel centrum (MFC), waar we ze een liefdevolle plek bieden met aandacht, een warme maaltijd, huiswerkbegeleiding en de liefde van Jezus.

Doneren?

NL18 INGB 0008 9500 80
T.N.V. St. Believe in Oles'k (ANBI)
O.V.V. Project 'Believe in Oles'k'

Dit is er nodig

Om de kinderen en jongeren in Oles'k deze liefdevolle plek te blijven bieden, is er financiële ondersteuning nodig.

Wilt u deze jongeren een warm hart toedragen? Doneren kan via de gegevens in het rode vlak. Elke bijdrage telt.
Hartelijk dank.

Meer weten of een presentatie op locatie? Neem contact met ons op: info@believeinolesk.nl